

Bjørnstjerne Bjørnson og Sønderborg

Sønderborg har mange gader navngivet efter steder eller personer fra den nationale kamp i 1800-tallet. Det er navne som Brohovedvej, Du Platsgade, Scharffenbergsgade, H.P. Hannsensvej og flere.

Gaderne er anlagt på forskellige tidspunkter i forhold til den nationale kamp, men peger på den nationale kamps betydning for byen på en indlysende måde.

Men der findes også gadenavne, hvor sammenhængen med den nationale kamp er knap så åbenbar.

I "digterkvarteret" drejer det sig f.eks. om Bjørnstjerne Bjørnsons Vej.

Bjørnstjerne Bjørnson var en norsk digter, født den 8.12.1832 og død

Den 26.4-1910. At han gjorde sig gældende i den fælles nordiske kamp for Sønderjylland, er nok kendt, men det er måske ikke så kendt, at han en tid opholdt sig i Sønderborg.



Bjørnsons hustru, Karoline, havde en morbroder, Conrad Jahn, der arbejdede for borgmester Finsen i Sønderborg. Conrad Jahn havde deltaget i Treårskrigen 1848-1850 som norsk frivillig, og han var så blevet i Danmark.

Karoline Bjørnson var i 1861 på vej til Rom for at besøge hendes mand Bjørnstjerne, der var rejse i forvejen. På denne rejse gjorde Karoline Bjørnson ophold hos morbroderen Conrad Jahn i Sønderborg.

Det efterfølgende år, på vejen hjem fra Rom tog hun atter ind til morbroderen i Sønderborg, fordi sønnen Bjørn var blevet alvorligt syg på rejsen til Rom.

Under opholdet i Sønderborg stiftede Karoline Bjørnson bekendtskab med borgmester Hilmar Finsen og dennes hustru, Olufa. Dette blev starten på et langt venskab, som Bjørnstjerne Bjørnson hurtigt blev en del af, da han sidst på året 1862 også kom til Sønderborg.

Karoline Bjørnson var da flyttet ind hos borgmesterparret med den syge Bjørn. Da sønnens helbredelse trak ud flyttede også Bjørnstjerne Bjørnson ind hos familien Finsen og blev der i seks uger.

I januar 1863 rejste Bjørnstjerne Bjørnson igen til Paris, mens Karoline blev i Sønderborg for at afvente sønnens helbredelse. Ved tilbagekomsten i april samme år tog Bjørnstjerne igen ophold hos borgmesterfamilien for en kortere tid, hvorefter hele familien vendte tilbage til Norge.

Under disse ophold fik Bjørnson et stærkt indtryk af minderne fra Treårskrigen, idet han sammen med Conrad Jahn besøgte kamppladserne i Sundeved og krigergravene. Nationalitetskampen og den urolige tid frem mod 1864 satte sig dybe spor hos ham hvilket dokumenteres af hans omfattende korrespondance.

Selv om Bjørnson senere lagde sig ud med mange meningsfæller i den såkaldte "Signalfejde" hvor han i 1872 ved mindefesten for N.F.S. Grundtvig talte for "at ændre signaler i forhold til det nye Tyskland", bevarede han mindet om opholdet hos den gæstfrie borgmesterfamilie i Sønderborg.

Borgmesterfamlien boede i huset på Slotsbakken, som i dag huser Odd-Fellow logen..



Borgmester Finsens ejendom på slotsbakken

Man kan læse mere om Bjørnstjerne Bjørnsons ophold i Sønderborg i nedennævnte to bøger:

August F. Schmidt; Fra Als- Spredte studier (Andreas Clausens Forlags Sønderborg 1951)

Inge Adriansen: Krig og kærlighed i 1864 (Historisk Samfund for Als og Sundeved 1998)

Knud Erik Sørensen