

Fint besøg i Sønderborg

Den 18. september 1917 skriver "Kieler Nachrichten":

"**Sonderburg:** Prinsesse August Wilhelm von Preussen kom søndag middag ad søvejen fra Glücksborg og i ledsagelse af sin hofdame frk. von Saldern (ud af en gammel tysk adelslægt, red.) hertil for at besøge marine-lazarettet. Hun blev modtaget af overlæge, Marine-Oberstabsarzt Dr. Seiffe, og prinsessen talte med alle de indlagte, som hun glædede med en buket blomster og et billede af sig selv.

Efter besøget på lazarettet nød prinsessen en forfriskning i over-
lægeboligen."

Prinsesse **Alexandra Viktoria von Preussen** (1887-1957) var født prinsesse af Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg og blev i 1908 gift med en søn af Kaiser Wilhelm II, August Wilhelm, der var hendes fætter. Hendes forældre var Ferdinand af Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg og Caroline Mathilde af Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.



Postkort udgivet i forbindelse med brylluppet

Parret fik overladt "Villa Liegnitz", der lå Sanssouci-parken. De var begge meget kreative og interesserede i musik og villaen udviklede sig til et mødested for kunstnere og lærde.

I 1908 døbte prinsessen den kendte damper Alexandra i Flensborg i sit navn!

Parret fik i 1912 deres eneste barn, prins Alexander Ferdinand von Preussen, men allerede i 1920 blev ægteskabet bragt til opløsning. August Wilhelm havde da gennem sin personlige adjutant udviklet udprægede homoseksuelle tendenser. (Prins August Wilhelm blev senere medlem af NSDAP og SA, medlem af rigsdagen og "SA-Obergruppenführer").

I 1922 giftede prinsessen sig med en marineofficer, Arnold Rümann, og dette ægteskab, der var barnløst, varede til 1933.

Med sin nye ægtefælle drog Alexandra (nu Fru Rümann) til Amerika, hvor hun formåede at blive anerkendt som kunstner.

Under opholdet i Amerika lærte hun fænomenet campingvogn at kende, og da hun i 1932 vendte tilbage til Tyskland, fik hun en bådebygger i Slesvig til at gå i gang med at bygge en campingvogn til hende. Han havde ganske vist aldrig set en sådan, men ved hjælp af bl.a. hendes tegninger lykkedes det i løbet af tre år.

De første år herefter levede hun i vognen i nærheden af Wiesbaden, men efter anden verdenskrig rejste hun til Spanien, Grækenland, Tyrkiet, Ægypten og Marokko. Mange af de billeder, hun malede undervejs, solgte hun på stedet.

Prinsessen døde af et hjerteslag på et hotel i Lyon i 1957.

Hendes efterladenskaber befinder sig i Glücksborg.

Kai Viggo Jørgensen, 2017



Kilder: Hjemmesider for dagbladene Der Nordschleswiger – www.nordschleswiger.dk og Flensburger Tageblatt – www.shz.de/lokales/flensburger-tageblatt/.